

Jesus blev en realitet en vanlig dag på jobbet

Torsten Tärnroth hade svårt att se någon framtid i en tillvaro av skolkande, obefintliga betyg, droger och intensivt uteliv. Den nya tjejen på jobbet, som bara tjatade om tro, frälsning, Jesus och bibeln, verkade lite knäpp. Men Torsten kände sig ändå dragen till henne. För att ha något att prata med henne om började han själv läsa bibeln...



Torsten Tärnroth växte upp i högre medelklass, där familjen hade det bra ekonomiskt, men led brist på kärlek och närhet. Tidigt kom Torsten in i dåligt sällskap och hamnade i en allt fortare snurrande karusell av festande, sprit, hasch, missbruk av tabletter och ett hektiskt uteliv.

– Livet gick ut på att träffa kompisar, festa, ta droger och ragga tjejer. Skolan skolkade jag oftast ifrån och hade mest en massa streck i slutbetyget. Pappas förhoppningar om att jag skulle ta upp hans farmaceutiska ådra blev det ingenting av. Han fixade i alla fall jobb till mig på läkemedelsfabriken han var vd för, och ibland hände det att jag smusslade med mig metadon och amfetamin. Mitt i allt var jag så besviken på mig själv och kommer ihåg att jag ställde mig framför spegeln och lovade mig själv högt att jag skulle ta mig ur missbruket.

Lumparlivet på Gotland blev ett bra tillfälle för Torsten att infria sitt löfte till sig själv och bryta det destruktiva livsmönstret. Men utelivet fortsatte varje helg som vanligt och Torsten började bli trött på den tillvaron. Han tyckte livet kändes så tomt och hade svårt att se någon framtid.

– Jag tog buss- och lastbilskort och började köra en brödbil. Eftersom jobbet var så dammigt var jag tvungen att byta arbetskläder då och då. I klädförrådet hade det börjat en ny tjej som vi kan kalla Sara och hon berättade om sin tro för alla. Alla tyckte att hon var jobbig, men jag kände mig dragen till det hon sa, fast jag inte ville erkänna det.

Eftersom Sara var i Torstens ålder och såg bra ut, tänkte han att han skulle försöka ”stöta på” henne. Det visade sig inte vara så lätt, för det enda hon ville tala om var Jesus och det som står i bibeln.

– Då tänkte jag att jag kanske skulle läsa på lite för att underlätta kontakten med henne. Min mamma hade en hotellbibel hemma och den smusslade jag med mig hem till mig. Jag började läsa bibeln och det märkliga var att jag helt plötsligt mådde så bra! Tankarna kom att jag kanske höll på att bli sinnessjuk, men jag kunde ändå inte låta bli att läsa bibeln. Sara märkte förstås att jag var sökt av Gud, när jag bytte kläder allt oftare för att få en chans att prata med henne.

Till sist frågade Sara om inte Torsten skulle vilja ta emot Jesus i sitt liv. Hon förklarade det med att man ger rätten till sitt liv till Gud, och Torsten som var ung och levnadsglad tyckte att det lät tveksamt.

– Ge upp sitt eget liv? Det verkade ju inte så lockande, så jag sa till Sara att jag ville tänka över det hela. På den tiden körde jag intervallträning och samtidigt funderade jag på det Sara sagt om att ge sitt liv till Gud. Kanske var det på samma sätt som med träningen, att det kändes bra när den väl var över. På väg till ett träningspass var det som om en röst sa till mig: Nu kan du slänga snusdosan! Jag hade försökt göra det så många gånger förr utan att det funkat, men nu blev jag bara fri från det begäret och det har aldrig kommit tillbaka.

Tillbaka på jobbet undrade Sara vad Torsten kommit fram till under betänkelsetiden och Torsten svarade att han kunde tänka sig att ge sitt liv till Jesus.

– Då sög hon in mig i ett rum bredvid klädförrådet och stängde dörren. Sedan bad hon intensivt för mig en lång stund. Jag minns att jag tänkte: ’Vad har jag gett mig in på?’ Hon bad före och jag fick upprepa det hon bad om att jag ville ta emot Jesus i mitt liv. Men Sara fortsatte: ’Du kan få andedopet också! Så här låter tungotal’. Jag blev alldeles förskräckt och tänkte att det ger jag mig aldrig in på. När hon var klar pustade jag ut och såg till att komma ut därifrån så fort som möjligt. Det kändes inget speciellt och jag var glad att det hela var över.

När Torsten åter satte sig i brödbilen tänkte han att han kanske skulle prova det Sara talade om ändå. Då kom en inre frid som en ström och okända ord kom över hans läppar. Han förstod att något märkligt hänt, men på natten blev det svårt med sömnen.

– Jag tänkte på vad jag hade gjort och grubblade över hur min framtid nu skulle bli. På morgonen berättade jag för Sara hur jobbigt jag haft och hon drog in mig i rummet igen och började be och härja en lång stund. Jag blev alldeles förskräckt igen och undrade vad jag blivit indragen i. Då släppte hon mig och nästa natt kände jag som om Jesus var närvarande i rummet och önskade mig välkommen hem! Nu blev jag alldeles lugn och kände att det fanns en verklighet bakom orden.

Torstens liv blev förändrades helt efter den upplevelsen, han döptes, kom med i en församling, gick bibelskola och allt gick väldigt snabbt. Så här ett kvartssekel efteråt inser han att han inte var riktigt mogen att hantera en så explosionsartad utveckling. Han fick aldrig någon chans att växa i sin egen takt.

– Det var en våldsam rivstart på en ny tillvaro. Jag var 26 år och kom rakt in i elden utan att riktig kunna hantera det. Efter en tid körde jag på grund, det blev för jobbigt känslomässigt och jag klarade inte av det. Jag var så fruktansvärt trött på allt att jag bestämde mig för att bli en vanlig Svensson. Det tog lång tid för mig att erkänna att jag behövde en inre upprättelse, att låta fasaderna falla och tillåta Gud att göra sitt verk på insidan.

I dag är Torsten avspänd och trygg i sin Gudsrelation. Det har tagit många år av dyrköpta erfarenheter att nå dit. Äntligen har han funnit den inre harmoni som gör att han kan engagera sig för andra utan att själv bli utbränd.

– Alla behöver inre helande och upprättelse. Det är absolut nödvändigt för att gå vidare in i ett liv med Gud.

Intervju: *Börje Norlén*

Kortfakta om Torsten Tärnroth

Född när och var: 1961 i Södertälje

Familj: Gift med Christina. Vi har 5 barn – Abraham, Anders, Jonas, Johanna och Jakob

Bor: I radhus i Brunna, Kungsängen

Brinner för: Själens helande, personlighetens upprättelse

Gör på fritiden: Långdistanslöpning

Tittar på: Kanal 10

Lyssnar på: Undervisning

Läser: Just nu: En gurus död

Favoritmat: Spaghetti med köttfärssås

Otippad egenskap: Gillar att handla kläder