

## *Pastor, näringslivskonsult och opinionsbildare*

---

**Stefan Swärd är en man som rör sig i många olika världar och han gillar den mix av ”cross-over” han hela tiden lever i. Sitt huvudsakliga uppehålle tjänar han som konsult i näringslivet, där hans nisch är energi-, miljö- och klimatpolitik. Inom det området beskriver och analyserar han trender med fokus på framtiden. Men främst ser han sig som pastor och församlingsbyggare.**



Han har i olika sammanhang stått i ett församlingsbyggande ledarskap sedan slutet av tonåren. Men det är endast några få år som Stefan varit pastor på heltid. Mesta tiden har han försörjt sig som konsult, opinionsbildare och debattör, sedan han tog sin fil dr-examen i början på 1980-talet.

– Nu är mitt liv inte så spretigt som det ser ut. Det har alltid funnits ett starkt kristet engagemang bakom i allt jag gjort. Jag brinner för att verka för väckelse och förnyelse i Sverige.

Men hur ska Sveriges frikyrkoförsamlingar få en större tillväxt? Stefan svarar på sitt sävliga, eftertänksamma sätt och sitt omisskänliga Stockholmsidiom. Fast han är ingalunda tråkig, då och då skymtar en humoristisk glimt i ögonvrån. Det är inga revolutionerande lösningar han lanserar, det handlar om att älska Gud och ha en strävan att dela med sig av vad vi fått.

– Mycket handlar det om att inte krångla till det. Vi har alla en unik kontaktyta som ingen annan har. Skörden är stor och vi behöver engagera oss i ett målmedvetet, uthålligt arbete i stora och små sammanhang.

Stefan Swärd övergår till att beskriva miljön i våra kristna församlingar och blir nästan lyrisk i sina lovord över den unika gemenskap som dessa erbjuder. Stefan beskriver en miljö där man kan mötas och bygga relationer, och där Guds idé om en andlig familjegemenskap över generations- och andra gränser, kan speglas. I sina bästa stunder en motkultur i en sekulariserad omvärld.

– Våra kyrkor erbjuder en speciell mötesplats, där människor i olika åldrar och med varierande bakgrund, samhällsställning och intressen samlas kring att vi är ett i Kristus. Det är en prestationsfri miljö där var och en har lika stort värde. Annan förenings- och intressegemenskap bygger på skicklighet, duglighet och prestation eller ett specialintresse. Gemenskapen i en kristen församling är något helt annat och vi borde bli bättre på att lyfta fram detta.

De debattartiklar han regelbundet skriver i Svenska Dagbladet, Dagens Industri och andra tidningar ger ibland upphov till spontana samtal. Stefan beklagar att många kristna i karriären tonar ner sin kristna profil. Det finns kristna i alla sammanhang och de borde bli mer synliga, anser han.

– Även i Skandias styrelse finns det kristna och hade Skandias företagsledning följt Bibeln hade den uppmärksammade skandalen aldrig behövt hända. Kristen tro i praktiken fungerar som ett motgift mot korruption, tyvärr har många även i kristna sammanhang glömt den etiska kompassen.

Som opinionsbildare spetsar Stefan gärna till argumenten, vilket retar en del och han får därför utstå skiftande reaktioner. På sin blogg blandar han både högt och lågt och många följer den och i vissa frågor går debattens vågor höga i kommentarsfältet.

– Jag anser mig ha en profetisk ådra och dras till att ta upp svåra och känsliga frågor ur ett nytt perspektiv, ibland utmana invanda föreställningar. Det berör mig inte så mycket att folk blir arga om de håller en saklig ton, jag tycker tvärtom det kan vara stimulerande att få mothugg i debatten. Det som stör mig är personliga tjuvnyp som att jag är ”förvirrad”, ”omdömeslös” och ”självutnämnd expert”. Jag menar det jag skriver och har noga tänkt igenom det. Visas sakliga argument för att jag har fel så kan jag ändra mig.

Inför det borgerliga maktövergåendet 2006 var Stefan Swärd i hetluften, när han varnade kristna för att ha alltför stora förhoppningar på den tillträdande regeringen. Själv deklarerade han att han inte utan reservationer kunde tacka Gud för valutgången. Det fick han mycket mothugg för, men hans poäng var att varken socialism eller sekulär materialism förändrar människan inifrån. Det kan bara en kristen omvändelse göra.

– Jag menade att man inte bara naivt kan tacka Gud för regimskiftet, utan att man måste se hur verkligheten är. Det innebär naturligtvis inte att jag inte instämmer i Bibelns uppmaning att be och tacka Gud för kungar och alla som har makt. När jag ser på läget i Sverige idag blir jag bekymrad, till exempel att även den nya majoriteten är med och klubbar igenom en könsneutral äktenskapslagstiftning. Mitt hopp är att jag tror att Gud är stor och kan göra under. Det ger mig trots allt tro på en förändring av det andliga klimatet i Sverige!

Stefan tror på ett andligt uppvaknande i landet, men menar att den samlade kristenheten då måste ta sitt ansvar och vara det ljus och den profetiska motkultur den är tänkt att vara.  
– Om vi ser det globalt är det redan väckelse! Den kristna kyrkan har aldrig varit så stor och stark och utbredd sig så mycket som idag, och det finns ingenting som säger att det inte kan ske också här.

**Fakta om Stefan Swärd**

**Född var och när:** 1954 i Stockholm

**Familj:** Hustrun Eva och fyra barn

**Bakgrund:** Fil dr (avhandlingen handlade om hur Sverige fick fri abort), pastor och församlingsbyggare, konsult, samfundsledare

**Fritidsintressen:** Läsning, idrott

**Stark sida:** Långsiktig och uthållig

**Svag sida:** För mycket sötsaker ibland

**Det visste ni inte om Stefan:** Min morfars föräldrar hörde till första generationen baptistpionjärer i Sverige