

Sofia gör sin röst hörd

Som scripta, projektledare, producent, programledare och reporter har Sofia Dernánd jobbat med många olika produktioner för radio, teve, film och tidningar. Samtidigt som hon älskar den nerv och intensitet som präglar jobbet är hon medveten om baksidorna. Många reagerar mot överdrivna och ytliga löpsedlar men få tar vara på möjligheterna att påverka. Det vill Sofia ändra på och hon vill ha fler med sig.



Att Sofia Dernánd har en kristen tro som bestämmer kursen för hennes resa genom livet är inget som hon gör någon hemlighet av. När hon kommer till vår mötesplats är hon lätt att upptäcka i mängden eftersom hon bär ett stort kors i en kedja om halsen. Sofia har lyckats med det som många bara drömmer om och jobbar ofta med kända personer, men för Sofia är tron det viktigaste.

– Jag har egentligen inte satsat på att göra karriär, att jag har kommit så här långt ser jag som att Gud har öppnat dörrar för mig. Min högsta önskan är att göra Gud känd i allt och förmedla hopp i den värld där jag rör mig.

Att utbilda sig inom media var alltså ingen medveten strategi för Sofia, i stället var det en tillfällighet som fick henne att söka in på en medieutbildning. När den var över väntade ett jobb som scripta på henne, och sedan har det ena gett det andra.

– Jobbet som scripta är intensivt och roligt. Det gäller att hålla ihop alla trådar i en produktion och hela tiden ligga steget före. Direktsändning ställer speciella krav på flexibilitet och gör att man skärper sig lite extra. När Sveriges Televisions direktsände från mordoffret Englas begravning, fick jag åter chansen att jobba i skarpt läge. Då hade jag inte jobbat som scripta på flera år men väl ute i hetluften märkte jag att alla erfarenheter satt där de skulle.

Att media är ett oerhört starkt maktmedel är förstås Sofia Dernánd väl införstådd med. Men istället för att enbart förfasa sig över alla sensationella budskap som vräks över oss vill hon mana alla att göra sin röst hörd.

– Det är klart att media har makt och att de också vill behålla den makten. Vi påverkas av det vi ser och hör, det är sant, men vi kan också välja vad vi vill påverkas av. Jag har personliga exempel på när grävande journalister fört vidare osanna uppgifter utan att ta reda på fakta. Därför ska man inte lita så mycket på allt som förs fram i media och okritiskt föra det vidare, utan kolla upp och jämföra med andra källor. Det räcker heller inte med att passivt förfasa sig och tycka att nyhetsrapporteringen är förskräcklig, vi måste också agera.

Sofia vänder på resonemanget och påstår att makten faktiskt finns hos oss dagliga mediekonsumenterna. Hon menar att det är viktigt att välja vilka röster vi vill ta in och att även ta tid till tystnad och eftertanke.

– Själv vill jag varje dag ha en tid av tystnad och lyssna in det Gud säger i min ande. För några år sedan upplevde jag en längtan att ta tid och be mer. Jag bestämde mig för att inte bekymra mig om pengar och karriär i första hand, utan sätta Gud främst.

Sedan Sofia tog det beslutet har hon på ett märkligt sätt fått se hur olika dörrar öppnats. Hon möter många människor och utan att hon pressar fram det kommer samtalen ofta in på de djupa livsfrågorna. Sofia ger flera exempel på hur andliga sökare öppnat sig för henne och gett henne tillfälle att dela med sig av det som är viktigast i hennes liv.

– Det finns de som säger till mig: Sofia, jag vill ha det du har. Jag brukar svara att det är bara att ta för sig. Jag sitter inte på någon hemlighet som jag har ensamrätt på. Alla som bjuder in Gud i sitt liv kan få ett gudsmöte.

En minnesvärd upplevelse var när hon mot alla odds blev tillfrågad att vara konferencier när Guldspaden – föreningen Grävande Journalisters årliga pris – delades ut.

– Att jobba med reklam är nog det fulaste man kan göra, om man frågar en grävande journalist. Därför var det lite av en parodi att jag som producerar både reklamfilm och reklamradio fick detta prestigefyllda uppdrag. Symboliskt tror jag det hade stor betydelse, att jag som kristen fick sitta på podiet inför hela Sveriges elit av grävande journalister. Jag upplevde det som om Gud lyfte upp det kristna, som ofta sätts på undantag i medias rapportering. Fast vi kanske inte alltid tror det är vi viktiga och behöver finnas med i samhällsdebatten.

Sofia känner många journalistkollegor och hennes intryck är att många innerst inne lider av dåligt självförtroende men att yrkesrollen ger dem en pondus de normalt inte har. Som kristen kan det vara svårt att värja sig mot den tuffa, ibland aggressiva attityd som medias representanter står för. Sofia vill därför uppmuntra kristna till att göra gemensam sak, ett bra exempel är att delta i Jesus-manifestationen. Även om medias intresse omkring detta kan vara svalt, kan liknande aktioner inte nonchaleras i längden.

– För New Age är det helöppet i media, medan det finns många fördomar mot oss kristna. Alla placeras i ett fack och betraktas som världens nördar när man istället kunde lyfta fram det positiva som det kristna budskapet står för. Här har vi kristna ett ansvar att inte vara passiva utan skapa opinion genom att skriva insändare och höja vår röst när vi reagerar på något. Det är en process som tar tid men någonstans måste vi börja. När jag bad inför den här intervjun kom jag att tänka på ett bibelord, där Jesus säger: *Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att trampas ner av människor* (Matteus evangelium 5:13). Alltför lätt har vi kristna tillåtit oss att bli nertrampade. Nu måste vi låta vår sälta spridas ut!

Kortfakta om Sofia

Fullständigt namn: Anja Sofia Dernánd

Född var och när: 1967 på Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Familj: Maken Mats, barnen Elliot och Emil

Om sig själv: Vill väldigt mycket. Engagerad, intensiv, lever här och nu, men ändå alltid på väg

Musiksmak: Jazz och rock lyssnar jag mest till när jag lyssnar aktivt. Annars älskar jag tystnaden

Böcker på nattygsbordet: Böcker om bönestrategi, flera olika biblar. Många engelska böcker

Ser på teve: Film som avkoppling, musikprogram, artistprogram som Idol

Mindre känd förmåga: Kan gå på händer