

# Gängledaren som bytte gäng

---

**Rui de Sousa var en fruktad gängledare när han växte upp i en fattig familj i en förort till Lissabon. Djungelns lag gällde och de starkaste grep makten. Rui var fruktad som en hårdför indrivare av inestående fordringar och anlätades av många oseriösa företagare. Samtidigt finansierade han sitt eget missbruk genom att sälja knark. Framtiden var oviss, då något oväntat hände.**



Rui de Sousa är en social, engagerad, glad och öppen person med många vänner. Till Sverige kom han för sexton år sedan och känner nu sig hemtam och etablerad här. Han har portugisiska rötter, men sina första tio år tillbringade han i Angola i sydvästra Afrika, som då var en portugisisk koloni.

– I Angola hade jag inga större bekymmer, livet flöt på med lek, kompisar och skola. Men när landet blev självständigt 1975 flydde vi till Portugal undan inbördeskriget, som sedan varade i närmare 30 år.

I Portugal bosatte sig Ruis familj, med hans föräldrar och sju syskon i en förort till Lissabon. Familjen levde där i knappa ekonomiska omständigheter, eftersom det bara var Ruis far som hade arbete. Många gånger saknade familjen något att äta. Barnen fick hjälpa till så gott de kunde, men livet ute på gatan var tufft och Rui hamnade tidigt i mindre lämplig sällskap.

– Det var ett tufft liv med droger, slagsmål och kriminalitet. Jag tjänade bra i mitt jobb som dörrvakt, men jag hade också andra inkomster. Som knarkkurir var jag mycket framgångsrik och det räckte till att finansiera mitt eget heroinmissbruk. Eftersom jag var ökad i kriminella kretsar fick jag och mitt gäng då och då i uppdrag att driva in skulder åt mindre seriösa företagare. Men våld och hot såg vi till att pengarna kom in och fick då vår del av detta.

Rui de Sousa av i dag är ingen som man skrämmer små barn med. Tvärtom älskar han barn och är oerhört omtyckt av barnen på den förskola där han jobbar. Själv beskriver han sig som glad, positiv, utåtriktad och med ett stort kontaktnät, och det finns inga som helst spår av den fruktade gängledaren som slog först och frågade sen. Vad är det då som har åstadkommit denna totala förändring?

– Flera i min familj hade blivit kristna och de försökte ofta få med mig till Pingstkyrkan. En dag hade jag lovat min syster att jag skulle följa med på en gudstjänst. Jag lovade min pappa att åka in tillsammans följa med honom dit med tåget. Men min bror råkade höra detta och förstod att jag skulle ta varje chans att smita undan. Det sa han till pappa som då höll koll på mig och såg till att jag höll mitt löfte.

På gudstjänsten inne i Lissabon kände Rui att det var något i atmosfären som talade till honom. I slutet av mötet började den tuffe gängledaren gråta. Hans syster frågade om han ville följa henne fram till förbön och det gjorde han med lite tvekan.

– Flera la händerna på mig och bad att jag skulle bli frälst och befriad, men jag kände absolut ingenting. Under veckan som följde hade jag en otrolig abstinens, det kändes som om jag skulle dö! Till slut bad jag: Gud, hjälp mig, jag klarar inte det här! Sedan somnade jag och sov i flera dygn. När jag vaknade var jag alldeles borta och visste inte vilken dag det var. Men jag kände inget sug efter heroinet längre och från den dagen har jag aldrig behövt ta några droger.

Nu följde en tid av snabb utveckling och tillväxt för Rui i hans nya livsmiljö. Han gick två år på en portugisisk bibelskola och började sedan jobba med församlingsarbete. Via sin syster, som hade besökt Sverige, fick Rui veta att församlingen New Life i Stockholm startat en skola för församlingsplanerare. Rui sökte in till skolan och kom in. Väl i Sverige gick allting sedan med en väldig fart! I församlingen New Life mötte han finlandssvenska Nanna – ett möte som det slog gnistor om!

– Ja, det kan man lugnt säga! Efter en månad var vi förlovade och efter fem månader gifte vi oss. I år har vi varit gifta i 15 år och har tre barn tillsammans. Jag har blivit svensk medborgare och känner mig hemma här nu.

Rui bor med familjen i invandrartäta Tensta, där han i några år var livligt engagerad i att bygga upp en församlingsplanering. Av olika anledningar var de tvungna att dra ner på den satsningen och har nu enbart ett par hemgrupper i området. Men trots att han har mött svårigheter och besvikelser på vägen har han inte gett upp tanken på en fungerande multinationell församling i Tensta.

– Ja, jag tror att vi med tiden ska se detta bli verklighet. Det bär jag i mitt hjärta.

Rui de Sousa finns med i ledningen för församlingen New Life och är en välkänd profil som de flesta känner. Han är engagerad i barnarbetet och det sociala arbetet bland missbrukare och hemlösa.

– Vi har sett många människor bli förvandlade genom vårt sociala arbete. För några veckor sedan döptes en tidigare missbrukare och kriminell i vår kyrka av sin gamle kompis, som vi hade fått föra till tro tidigare. Han hade sedan fått vittna för sin gamle polare som också kom till tro. Innan dopet vittnade de om att de som tidigare varit kriminella bröder nu var kristna bröder. (På engelska: “Before brothers in crime – now brothers in Christ”!)

– Ett helt fantastiskt vittnesbörd, säger Rui och hela ansiktet strålar.

New Life – en mer passande beteckning för det sammanhang, där han ger så mycket av sin tid i osjälviska insatser – kan man väl knappast hitta! För nytt liv har det verkligen blivit för den tuffe gängledaren som en gång såg ut att ha sin framtid bakom sig!

### **Kortfakta om Rui de Sousa**

**Född när och var:** 1964 i Angola. Flyttade till Portugal som 10-åring.

**Familj:** Finlandssvenska hustrun Nanna och barnen David, 14, Noemi, 11, och Simon, 8.

**Fritidsintressen:** Sport, framför allt fotboll och ishockey. Favoritlagen är Real Madrid och Färjestad.

**Beskriv dig själv med några ord:** Glad, positiv, social, älskar barn.

**Mindre känd förmåga:** Skriver poesi, har nog material för en bok.

*Börje Norlén*

*text och foto*