

Linda vill stötta de svaga

Linda Bergling har varit med i planeringen för Jesusmanifestationen ända sedan starten 2008. Det första året i rådsgruppen, sedan i ledningsgruppen. I hela sitt liv har Linda haft ett hjärta för de svaga. I sin ungdom var hon hängiven marxist med ambition att bekämpa orättvisor. När hon var 24 blev hon en lika hängiven kristen och har alltsedan dess ägnat all sin tid åt att hjälpa sargade människor.



Sedan Linda Bergling mötte kärleken från Jesus Kristus som 24-årig marxist har hon nu i 40 år väglett tilltufsade människor till att få del av samma kärlek. Linda har deltagit i flera väckelseskeenden under den tid hon varit kristen, och tycker det är mycket viktigt att kristna från olika traditioner möts och står tillsammans.

– Jag tycker det är betydelsefullt att troende från olika kyrkofamiljer och traditioner samlas omkring det centrala i evangeliet, som vi gör i Jesusmanifestationen. Vi som tror på Jesus och bekänner oss till den apostoliska trosbekännelsen tillhör alla Kristi kropp. När vi samlas i ledningsgruppen har vi roligt och trevligt ihop, fin bönegemenskap och respekt för att vi har olika syn på vissa frågor. På flera av torgen i centrala Stockholm får sedan de olika kristna kyrkorna möjlighet att presentera sin egen unika identitet.

Linda Berglings bakgrund är att hon växte upp i ett delvis disfunktionellt hem i Norrbotten, där det inte fanns någon uttalad kristen bekännelse. Men så länge Linda kan minnas har hon haft en drivkraft att hjälpa svaga och hjälplösa. Det var också anledningen till att hon i tonåren blev en hängiven och högljudd marxist, som ville förändra världen. Med den ambitionen blev hon volontär i Svenska Missionsförbundets arbete i Kongo, för att hjälpa fattiga. I sin självbiografi berättar hon att hon hellre gick på nattklubb än på gudstjänster. Det var förstås inte så populärt och slutade med att hon blev hemskickad efter ett år.

– Det materiella är något som aldrig har legat för mig, därför drogs jag till de vänsterradikala idealen att verkligen uppoffra sig för sin sak. Kristna var jag skeptisk till – i mina ögon propagerade de för att passivt acceptera tillvaron som den är, för att få det bättre efter döden. Skämtsamt ironiskt sjöng vi med i Joe Hills travestering av en väckelsesång: ”You’ll get pie in the sky, when you die...”

Det var där Linda befann sig, när hon kom i kontakt med några hängivna kristna från Jesusrörelsen. I sin självbiografi berättar hon hur det gick till. Egentligen skulle hon gå med några kompisar på en Vietnamdemonstration, och stod och väntade på dem utanför en kyrka i Uppsala. Då hörde hon liksom en röst inom sig som sa att hon skulle gå in i kyrkan och värma sig.

– Aldrig i livet, sa jag ilsket och högt, men jag liksom *drogs* in i kyrkan. Där inne var det två killar som tillbad Gud med lyfta händer. Jag frågade om de försökte fånga flugor, för jag var så aggressiv av mig på den tiden. Men dagen efter följde jag ändå med dem på ett frikyrkligt möte, och där blev jag frälst.

Linda blev inbjuden till en karismatisk bönegrupp som samlades i ett hem i Stockholm. Fortfarande hade hon en del att bearbeta och ställde högljutt sina ilskna frågor, men deras kärlek till Jesus besegrade henne mer och mer. Hon engagerade sig några år i Jesusfolket, en grupp ungdomar som evangeliserade och levde ett enkelt liv, många med en bakgrund av droger och hippieliv. Som ensamstående mamma med två döttrar arbetade hon som diakonissa inom Svenska kyrkan. Men livet tog en annan vändning, när hon mötte den spirande Trosrörelsen. 1985 gifte hon sig med Gunnar Bergling, som hade en bakgrund som präst i Kungsängen utanför Stockholm, och där startade de tillsammans församlingen Arken. – Vår vision består dels i att utrusta Guds folk för helande tjänst, dels bereda en plats dit människor kan komma och bli helade och upprättade. I många år har vi utöver vanligt församlingsarbete drivit en flerårig bibelskola, med inriktning på själens helande och ett helandecenter med tränade förebedjare. Vi har också socialt arbete i andra länder, där vi hjälper till att bygga skolor och center för att hjälpa handikappade, fattiga och lidande barn.

En annan viktig uppgift för Linda är att bygga upp fungerande församlingar, såväl lokalt, som när hon reser i flera länder och uppmuntrar troende i olika församlingar.

– Tron är för mig ingen privatsak, livet måste utgöra en helhet, där Gud finns med som en integrerad del. Särskilt vill jag fokusera på själens helande, ett område där Arken varit med och brutit mark i ett pionjärarbete. Det är så mycket jag vill hinna med – jag skulle behöva många liv för att förverkliga det jag känner för.

Den senaste tiden har Linda och hennes medarbetare ägnat mycket tid åt att bygga upp ett behandlingshem i Stockholms norra skärgård. Där ska finnas plats för människor som till exempel plågas av psykosor, långa depressioner och förlamande ångest. Inriktningen är att erbjuda ett kristet alternativ till vård, utan influenser från österländska religioner.

– Vi försöker väcka opinion för att nyandliga vårdalternativ ska åläggas att presentera en ”varudeklaration”. Vi vill att det klart ska framgå vilka österländska religioner som olika terapier utgår ifrån och vilka konsekvenser dessa kan medföra på sikt.

Mötet med österländsk andlighet i vård- och omsorgssektorn är också ämnet för ett seminarium i Citykyrkan under Jesusmanifestationen, där bland annat Linda Bergling medverkar. Ämnen som där tas upp är bland annat – Den kristna människosynen; de kristna vårdalternativen; de österländska alternativen i sjukvården; bättre information och större valfrihet för patienter.

Börje Norlén