

# Ockulitsm en förorenad källa

---

**Gunilla Svensson träffar ofta andliga sökare i olika sammanhang. Tillsammans med några vänner har hon hyrt plats på ett antal New Age-människor, för att presentera ett kristet alternativ. Bland den djungel av nyandliga alternativ som presenteras erbjuds här förbön, samtal, biblar och lappar med bibelord. Hon vill varna för att okritiskt acceptera alternativa avslappnings- och behandlingsmetoder utan att först noga undersöka källan bakom.**



Man behöver inte byta så värst många ord med Gunilla Svensson för att komma underfund om att hon är en mycket aktiv person. Hon gillar människor, fart och fläkt och det händer hela tiden saker runt omkring henne. Många semestrar och annan ledighet har hon ägnat åt att dela med sig av sin tro i andra länder där de flesta ännu inte fått nåtts av det kristna evangeliet. Men det hindrar inte att hon även i sitt hemland vill vara en budbärare om det hon tror på. Och hon möter gärna andliga sökare på deras hemmaplan, som på New Age-mässpr-  
– När jag var ganska ny i min kristna tro gick jag en bibelskola, där jag fick mycket egen tid med Gud. Där upprättades en far-dotter-relation mellan Gud och mig som har gett mig en grundtrygghet, en övertygelse i min tro. Därför är det en glädje för mig att möta människor som har en andlig längtan, att få prata om Jesus och utmanas i min tro. Det gör mig hur frimodig som helst när jag får lyssna in Guds röst och säga till någon: 'Så här säger Gud till dig'. Många blir överraskade och undrar: 'Hur kan du veta det'? Vi bjuder människor att sitta ner i våra 'helandestolar' som vi kvällen innan smort med olja. Många börjar gråta och säger att de känner sig så omslutna av kärlek och frid.

Att Gunilla började satsa på New Age-mässor berodde på att några väninnor känt för att delta med en monter i de sammanhangen. Eftersom Gunilla profilerat sig som en utåtriktad evangelist tyckte hennes vänner att hon passade bra för att engagera sig i deras projekt.

– På mässan såg jag alla de hundratals människor som kommit dit för att få ett svar på sin andliga läntan. De var där för att de letade efter något som skulle kunna fylla deras liv med mening. Klart att vi kristna måste finnas där också, det är ju våran Jesus de letar efter! Vi får många spontana reaktioner på att vi är där. De flesta positiva, fast det är klart att det även finns vissa som retar sig på att vi finns där. En del tycker att vi stör deras 'energifält...'

Gunilla försöker hitta anknytningspunkter i sin kristna tro som de nyandliga sökarna kan relatera till. Exempel på detta är bön som ett alternativ till meditation, kostnadsfri gemenskap i en kyrka i motsats till dyra kurser och en direkt relation till en personlig Gud istället för kontakt med andevärlden via medier och andliga guider. New Age är som ett stort andligt smörgåsbord och alla som är villiga att betala kan blanda och ta för sig efter eget godtycke.

– Inom New Age finns inget som heter synd, inget rätt eller fel, utan var och en får själv hitta sin väg. Kruxet är att det döljer sig ett dödligt gift under det lockande skalet och många får problem på sikt. Jag har mött många som tyckt att det känts bra i början, men sedan börjar sova dåligt, får mardrömmar, hör röster, upplever ångest och depressioner. Många får dessutom sin ekonomi raserad.

Gunilla besöker regelbundet församlingar och bibelskolor ute i landet och informerar om nyandlighet. Ofta blir hon betänksam när hon konfronteras med den aningslöshet som hon menar finns bland kristna på det här området.

– En gång var jag inbjuden till en kyrka för att undervisa om farorna med yoga när jag upptäckte att några samtidigt utövade yoga i en annan del av kyrkan. När jag frågade prästen hur det kunde komma sig, tyckte han det var helt ok, eftersom han ville få in alla typer av människor i kyrkan.

Denna okunnighet om vad som ligger bakom exempelvis yoga, akupunktur och mindfulness, möter Gunilla även i frikyrkliga sammanhang. Många menar att det inte kan vara så farligt. Men Gunilla uppmanar alltid till att noga undersöka vad som är källan bakom. För henne är det självklart att om källan är ockult öppnar man sig omedvetet för något som är orent och därigenom skadas relationen till Gud.

– Bibeln varnar mycket bestämt för att blanda ihop tron på Gud med andra källor som t ex häxkonst och andra religioner. Det är ett brott mot det första budet: 'Du skall inte ha andra gudar vid sidan av Gud'. Men sen måste vi komma ihåg att om vi gjort misstag för att vi inte varit på vår vakt så är vi inte förkastade ändå. Den som ber Jesus om förlåtelse och avsäger sig det som blivit fel får upprättelse och då kommer friden tillbaka.

*Intervju: Börje Norlén*