

## Ny klang i rösten efter 50 år

---

**Eric Anders firar i år 50 år som kristen sångare. Som 17-åring engagerades han för sin första turné i pingstförsamlingar över hela Sverige. De femtio åren firar Eric och hustrun Anette, hans trogna ackompanjator sedan 45 år tillbaka, med en Sverigeturné. Med på turnén har de en nyproducerad CD med klassiska sånger.**



*Skivomslag från början av 70-talet*



*Jubileums-cd 2013*

Eric Anders har sjungit så länge han kan minnas, och i år är det 50 år sedan han blev sångare på heltid. 1963 engagerades han för en stor kampanj i landers pingstförsamlingar, som gick ut på att rädda tidningen Dagen från nedläggning. Anders Eriksson (som han hette då) sjöng, och flera kända pingstprofiler turades om att följa med som talare. Eric ser det idag som en nyttig skola, som gav erfarenhet och scenvana. Han hade ingen fast ackompanjator utan fick anpassa sig till lokala förmågor med varierande musikalisk begåvning och erfarenhet.

– Det kunde uppstå knepiga situationer emellanåt, jag fick lärde mig att improvisera och hålla huvudet kallt. Den omfattande turnén gjorde mig känd i pingstsammanhang i hela landet och det hade jag nytta av senare. Enbart i Småland besökte jag sjuttio olika församlingar.

Året efter köpte Eric sig en Volvo PV och i den skjutsade han pingstledaren Lewi Pethrus på valturné för det nystartade partiet KDS (numera KD). Lewi Pethrus var då 80 år, legendarisk för sina insatser som pionjär och talesperson för Pingstväckelsen i Sverige, men fortfarande engagerad och aktiv.

– Jag sjöng och Lewi Pethrus talade. Det var en stor förmån att få samtala med honom i bilen och få del av hans visdom och erfarenhet. Pethrus var en underbar människa. Mycket begåvad, klok och förständig, han var också litterärt och musikaliskt begåvad och har skrivit många fina sånger. En ledare av hans kaliber föds bara någon gång per århundrade.

Eric Anders var ung, världen låg öppen och han ville pröva sina vingar. Som 19-åring gjorde han på eget bevåg en turné i över 200 kyrkor i USA. Överallt hade han öppna dörrar och funderade på att emigrera till USA, men risken att bli rekryterad till Vietnamkriget avskräckte honom. Så Eric återvände till Sverige, värnplikt och nya turnéer väntade, och efter det sökte han in till solistklassen på Musikaliska Akademin. Det var bara två manliga sångare, som kom in i den klassen det året. Den andre var Håkan Hagegård, senare välkänd operasångare.

– I samma vecka lärde jag känna Anette, som i höst varit min livskamrat och ackompanjator i 45 år. Åren 1969-1977 reste vi otroligt mycket i landet, ett år gjorde vi mer än 500 framträdanden. Våra tre barn föddes under den tiden och sjöng med oss från tidiga år. Vi bodde i husvagn och även om det var roligt så slet det höga tempot på oss.

1977 beslutade paret Anders därför att ta ett sabbatsår i USA, men på märkliga vägar fick de möjlighet att stanna i USA, som varit deras hemland alltsedan dess. I USA har paret Anders uppträtt i alla möjliga sammanhang, ofta tillsammans med kända kristna personligheter. De har också medverkat flitigt i olika TV-program. På 80-talet gjorde de flera stora turnéer i Australien och Nya Zeeland. Eric & Anette har många oförglömliga upplevelser att se tillbaka på, men Eric antyder också att livet inte alltid varit enkelt.

– I början av 90-talet opererades jag för en tumör på stämbanden och kunde inte sjunga på flera år. Läkaren sa att tumören låg illa till och det var inte helt säkert att jag skulle kunna prata efter operationen och att sjunga var inte ens att tänka på. För mig, som hade hela min yrkesidentitet som sångare, var det en tragedi.

Eric berättar att han är glad och positiv till sin läggning och inte deppar ihop i första taget, men efter detta besked kändes det som om det inte var någon idé att hålla på längre.

– När min äldste son Alexander såg hur förtvivlad jag var, sa han några tröstande ord: 'Men pappa, du har ju redan sjungit längre än de flesta'. De enkla orden var en hälsning ifrån Herren. 'Alexander har ju rätt', tänkte jag, och sedan gick det lättare.

Operationen gick över förväntan och tala kunde Eric nästan på en gång, även om det tog några år innan sångrösten kom tillbaka och bar helt och fullt. För Eric är det ett mirakel att han nu åter kan sjunga lika obehindrat som förr. Det visar han på sin nya cd, som producerats av sönerna Adam och Alexander, och som kom ut till paret Anders sommarturné i Sverige. Där sjunger han med bravur även krävande sånger. Erics mäktiga sång är ett vittnesbörd om att Gud är trofast och öppnar nya möjligheter.

– Anette och jag fick under den här tiden uppleva förnyelse, styrka och livsmod genom en andlig väckelse i Florida, där vi bor. Detta möte med Gud betydde otroligt mycket för oss, eftersom vi samtidigt var utsatta för en förtalskampanj. Negativa tidningsskrivelser bröt ner vårt förtroende, och det företag jag startat för min försörjning rasade.

Guds nåd över deras liv har gjort att paret Anders har fått viss upprättelse och kunnat gå vidare utan bitterhet. De vill även i fortsättningen ge vidare av de gåvor de fått och inspirera via sång, musik och tal, och räknar med att satsa mer tid i Sverige framöver.

Sedan några år tillbaka är en liten stuga i Eskilstuna deras fasta punkt när de besöker hemlandet.

–Jag gillar att snickra och i stugan får vi skön avkoppling mellan våra olika engagemang. Vi känner för Sverige och vill gärna fortsätta att avsätta tre månader om året för vårt gamla hemland. När jag ser tillbaka känns det helt otroligt att det har gått 50 år sedan jag började sjunga på heltid. Den enda förklaringen till att det fungerat är att Gud har varit med, och vi fortsätter gärna ett tag till, slutar Eric Anders, med tacksamhet i rösten.

*Börje Norlén*