

40 år av fruktbarande tjänst

Hösten 2007 var det 40 år sedan pastorn, missionären och församlingsbyggaren Curt Johansson gjorde sina första erfarenheter som förkunnare på heltid. Mycket har hänt under dessa år men Curt har aldrig ångrat sitt beslut att följa sin vision och gå kallelens väg.



Curt Johansson är ordförande i Trosnistan Mission, en organisation han själv var med om att starta för 40 år sedan. En missionsledares vardag är inte alltid så enkel, ständigt är det många olika frågor och problem som måste hanteras, såväl från hemmabasen som ute på missionsfältet. Fast när Curt Johansson nu ser tillbaka på 40 års verksamhet är det ändå med tacksamhet över Guds trofasthet genom allt. Han hade just gått igenom en personlig kris den hösten för 40 år sedan då han flyttade från sin hembygd i Småland till Hälsingland. Tillsammans med sin bror Ove gick han in i en uppgift som evangelist i dåvarande Maranataförsamlingen i Edsbyn. Men snart skulle det visa sig att kallelsen som den intensive och engagerade unge mannen bar på inte gjorde halt vid fosterlandets gränser. En föraning om vad som väntade hade han fått när han som nyfrälst 20-årig tuffing haft två märkliga upplevelser.

– Första gången upplevde jag hur jag för sin inre syn ser mig själv stå framför en stor skara afrikaner och predika. Bara en kort tid efter den omskakande upplevelsen är jag ensam i mitt sovrum och ska lägga mig att sova när ett starkt ljussken lyser upp mitt sovrum. Mitt i ljusskenet ser jag hur Afrikas karta rullas upp för mig och jag förstår att jag på ett eller annat sätt ska bli involverad i missionsarbete.

Curt och hans bror Ove hade en minnesrik tid i församlingen i Edsbyn, då de fick be för människor till frälsning och ha flera dopförrättningar. 1968 sammanträffade han med en svensk missionär, som inlett ett pionjärbete i kuriastammen i sydvästra Kenya. Den

kontakten ledde Curt att tillsammans med ledningen i församlingen ta initiativ till det som utvecklades till Trosnistan mission. En missionsstyrelse bildades och Curt Johansson blev dess förste missionssekreterare. Snart fick han möjlighet att själv komma ut till Kenya och han var från första stund helt "såld" för tanken att göra en insats där. En del brukar uppleva kulturchock i kontakten med ett helt främmande land, men för Curt var det som att komma hem. Gud hade ju också varit förutseende nog att visa Curt en himmelsk "video" om vad som väntade.

– Ja, det var som att komma hem, instämmer Curt. Den kallelse jag redan tidigare känt flammade nu upp med full styrka. Jag hann med mycket de sex veckor jag var där och var helt förvissad om att det var hit som Gud hade kallat mig.

1970 bar det iväg ut på första etappen i det stora missionärsäventyret för den unga familjen Johansson. Curt med hustrun Ingegerd och de tre barnen, varav den yngste var en baby på fyra månader. Tre intensiva år väntade med mycket arbete och motstånd, men framför allt ett andligt genombrott som ledde till en explosiv tillväxt av församlingar och medarbetare. Sammanlagt har familjen Johansson tillbringat nio år i Kenya, några år var de bosatta i Nairobi. Sedan 1983 har Curt sin bas i Bollnäs, men han har ingalunda slagit sig till ro. I likhet med Paulus kan han säga att han ofta varit ute på resor. Exakt hur många länder han besökt har han inte koll på men det är många, spridda över stora delar av vår jord.

– Jag insåg tidigt behovet av att samla ledare till bibelundervisning för att bygga upp ett bestående verk. Därför har jag satsat mycket på pastorsseminarier, i kombination med väckelsekampanjer då vi når ut till stora skaror med evangeliet. Vision, passion och målinriktning har varit nyckelord som jag utgått från i mitt arbete. Under dessa 40 år har jag insett hur betydelsefullt det är att vara trogen, trots svårigheter, attacker och kamp. Hela tiden har jag försökt hålla fokus på Jesus och inte drabbas av uppgivenhet.

Curt Johansson har många starka vittnesbörd hur om Guds under, såväl i sitt eget liv som i andras.

– Under en kampanj i Kenya bad vi för en pojke med polio och när en annan missionär kom tillbaka några år senare pekade de ut en pojke som sprang omkring där. Där är pojken ni bad för förra gången ni var här, sa de. I en kampanj på Filippinerna bad vi för en lam flicka och såg inget hända direkt, men dagen efter gick hon. Jag skulle kunna berätta om många andra under i Afrika, Indien och på andra platser. Men det största undret är ändå alla de som tagit emot frälsning och de församlingar som uppstått som en följd av det.

Något annat som Curt gärna vill framhålla är Smålandskonferensen som arrangerats varje år från och med 1970. De första 31 åren på Curt Johanssons föräldragård i Doestorp, utanför Vetlanda i mörkaste Småland, de senaste åren i Ralingsås.

– Konferensen föddes ur en vision jag fick, och har haft stor betydelse för förnyelse bland Guds folk härhemma och vidgat intresset för mission.

När man hör Curt Johansson berätta om allt han varit med om under ett rikt liv men ingalunda konfliktfritt liv, inställer sig frågan om han aldrig har frestats att ge upp.

– Nej, jag brukar säga att jag är en envis smålänning som inte lägger mig när attackerna kommer. Istället är det något som reser sig upp inom mig när jag upplever motstånd som vill hindra mig att utföra mitt uppdrag. Ibland har korruption och nederlag hos ledarna jag litat på känts jobbigt. Men jag har bestämt mig för att inte bli besviken, arg och bitter utan att lita på att Gud alltid har en framkomlig väg.

Kort om Curt Johansson

Född var och när: 1943 i Småland

Familj: Hustrun Ingegerd, 3 barn och 7 barnbarn

Bor: I hus i Bollnäs

Arbete: Huvudpastor i Betelförsamlingen i Runemo, ordförande i Trosgnistans mission, Verksamhet i tio olika länder, främst Kenya och Indien. Runt 2 500 systerförsamlingar, med sammanlagt minst 150 000 medlemmar, mer än 10 000 barn får hjälp socialt. Initiativtagare och ledare för nätverket ALIGN, som sammanlänkar våra systerorganisationer utöver världen.

Med i ledningsgruppen för Skandinaviskt nätverk för apostolisk kristendom. Mentor för yngre förkunnare.

Fritidsintressen: Mitt fritidshus, där jag kopplar av med bönepromenader och med att snickra. Läs biografier och predikningar av stora gudsmän

Brinner för: Att se bestående resultat genom att församlingar växer och utvecklas. Det är därför jag åker ut gång på gång

Om kristen enhet: Genom att jag tidigt kom ut i världen insåg jag tidigt att Gud är större än det egna sammanhanget. Jag är tacksam för det jag varit med om under åren. Hängivenheten och evangelisationsglöden i Maranata där jag först var engagerad, glädjen och spontaniteten i den karismatiska väckelsen mötte jag i USA. Trosväckelsen fick vi också tidigt kontakt med. Jag ser med glädje på den bredare enhet för väckelse som vi nu ser utvecklas i Sverige.

Läs mer: Curt Johanssons dramatiska vittnesbörd har tecknats ner av brorsdottern Noomi Lind, i boken Visionen – kallelsen som blev verklighet. (Kan beställas från TG Media. Tel. 0278-16404)