

Anette en följsam ackompanjator

I höst har Anette Anders varit både följsam ackompanjator och trogen livskamrat till Eric i 45 år. Under många år har de gjort omfattande turneer tillsammans i USA, Australien, Nya Zeeland och Sverige. Självt tror hon inte hon skulle ha klarat allt utan det Gudsmöte hon fick för 20 år sedan.



Anette & Eric Anders – ett samspelt par i 45 år 2013

Anette Anders var 20 år då hon blev bekant med sångaren Eric Anders (Anders Eriksson hette han då). Men det sa ingalunda 'pling' första gången de träffades vid pianot. Eric besökte då pingstförsamlingen Smyrna i Göteborg, Anette var samtidigt där med en grupp sångare från borås. Hon fick också ta plats på pianopallen för att ackompanjera Eric, inför en fullsatt lokal. Det bar sig inte bättre än att hon råkade ta fel tonart, vilket föranledde en kommentar från Eric.

– Han sa något om att det var väl inte den tonarten vi skulle ha. Jag tyckte han var sarkastisk och tog illa vid mig. Upprört och med eftertryck sa jag till min pastor efteråt att den killen kommer jag aldrig att spela åt mer i hela mitt liv. Jag hade fel, för sex månader senare var vi gifta!

Det dröjde alltså inte särskilt länge förrän de blev närmare bekanta, och upptäckte andra sidor hos varandra. Sedan blev det en snabb väg till bröllop under hösten 1968. De har alltså kamperat ihop 90 % av de 50 år som Eric i år firar som professionell sångare. Att ständigt leva ihop, såväl privat som yrkesmässigt kan ha sina sidor.

– Ja, visst kan det komma till pressade situationer då det kan hetta till ibland. Samtidigt underlättar det att vi känner varandra så väl och intuitivt förstå varandras intentioner. Men det går inte av sig själv, utan vi behöver hela tiden öva och nöta in detaljer, för att det ska bli så bra som möjligt.

Makarna Anders har rest otroligt mycket tillsammans och ofta har de också haft de tre barnen med. Förutom i Sverige har de gjort långa turneer med resor över hela USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland. De har också ofta medverkat i TV och samarbetat med många kända predikanter. När de reste som mest behövde de aldrig någon karta över de större städerna i USA, de hade varit där så pass mycket att gatorna var välbekanta.

– Det krävdes förstås mycket logistik när barnen följde med på våra turneer och sjöng med oss. Visst var det slitsamt ibland, men vi hjälptes alltid åt och var kända för att jobba hårt. Det

var också en givande, rolig och spännande tid, då vi levde i ett dagligt beroende av Gud, något vi alltid behöver komma tillbaka till.

I år är det 20 år sedan Anette gjorde en upplevelse som förvandlade hela hennes liv. Hon var mitt uppe i livet, aktiv i familj och yrkesliv, men längtade efter något mer. I hela sitt liv hade hon dragits med ett tungsinne över sitt liv, vilket blev värre när hennes pappa dog när hon var tio år. Hon hade sökt hjälp på olika sätt, utan att det blivit bättre, och nu hade hon tröttnat på att gå i kyrkan också. Men då öppnades en ny dörr.

– Jag följde med på ett möte med en kontroversiell evangelist, där det förekom många märkliga yttringar. Folk berördes av Guds Ande, skrattade och grät och föll till golvet. Jag kände mig lite tveksam och undrade vad det var fråga om.

När Anette kom hem slog hon upp Bibeln och fick upp en vers i profeten Hesekiels bok. ”Öppna din mun och ät det jag ger dig”, läste hon bland annat och det blev som en hälsning från Gud. Någon dag senare städade hon hemma och sjöng med i lovsången på radio.

– Plötsligt kände jag mig så svag i benen att jag måste lägga mig på sängen. Där var det som om jag gick igenom en ny födelse. Tungsinnet, depressionen och klumpen i magen försvann och mitt rätta jag kom fram. Det kändes som jag låg på Guds operationsbord, inom mig såg jag minnesbilder från mitt liv rullas upp, en efter en.

Sedan Anette hade storgråt över dessa minnen i två och en halv timme strömmade glädjen över henne med väldig kraft. Hon upp från sängen och stapplade omkring i huset, och kunde inte sluta skratta. I ett och ett halvt år levde hon mer eller mindre i detta tillstånd av glädje och Guds närvaro. Depressionen bara rann av henne och har inte återkommit sedan dess. Det blev hennes räddning när familjen en kort tid efteråt fick gå igenom en tuff tid av förtal och skadat förtroende.

– Hade jag inte fått detta Gudsmöte hade jag nog inte klarat av pressen, utan hamnat på psyket. Men nu hade jag kraft på insidan att ta mig igenom svårigheterna och ändå bevara glädjen.

Anette Anders är medveten om att vissa andliga yttringar kan vara kontroversiella och orsaka brytningar och delade meningar. Det visar också historien. Själv kan Anette inte förneka det hon fått uppleva.

– Andliga vågor kommer och går, och det följer även med skräp i sådana vågor. Jag lärde mig att sortera bort det som var mindre bra, för Guds Ande verkade också. Är man öppen för det Gud gör känner man inom sig vad som är äkta. Sedan gäller det för församlingens pastor att föra in skeendet i rätt fåra, utan att strypa det som är från Gud.

Anette & Eric Anders känner att de fortfarande har en uppgift och vill fortsätta att ge en del av sin tid i Sverige. De har sett att det finns en hunger och längtan efter Gud i vårt land.

Anette vill också slå ett slag för den klassiska konstmusiken.

– Jag vill framhålla att jag själv brukar leda lovsång, så jag är inte mot det. Men det måste finnas plats för mer än en musikstil. Vi måste kunna blanda flera genrer och ta vara på de talanger som finns. Det måste åter ges utrymme även för den rika tradition vi har av den förkunnande sången.

Börje Norlén